

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ!

Με αφορμή τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα θέλαμε να τοποθετηθούμε πάνω στο θέμα, θέτοντας εξ αρχής ως κριτήριο τι πανεπιστήμιο έχουν ανάγκη η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα.

Εναρμολοσμένο στις κατευθύνσεις της ΕΕ και τις ανάγκες του Κεφαλαίου

Η στρατηγική Κεφαλαίου- Κυβέρνησης- ΕΕ εκφράζεται μέσα από τον «Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης», που αποτελεί ένα άθροισμα κατηγοριοποιημένων ιδρυμάτων. Δηλαδή, πανεπιστήμια για όλα τα βαλάντια και γνώσεις αντιστοιχισμένες με την τσέπη κάθε φοιτητή. Ανώτερος στόχος είναι η μετέπειτα κατηγοριοποίηση των εργαζόμενων προκειμένου να προσαρμόζονται και με το διαφορετικό επίπεδο μόρφωσης στις ευέλικτες και ελαστικές σχέσεις εργασίας που κυριαρχούν στην αγορά. Αξιοποιώντας την ανεργία, την ουσιαστική κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας και την αντικατάστασή τους από ατομικές ο εργαζόμενος που θα βγαίνει από το Πανεπιστήμιο, θα είναι φθηνός και θα αναγκάζεται να ρίχνει όλο και περισσότερο τις απαιτήσεις του. Η πολιτική αυτή βρίσκεται στην αντίπερα όχθη από τις πραγματικές ανάγκες του λαού για ολοκληρωμένη μόρφωση, για μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα!

«Νέο» Πανεπιστήμιο με «Παλιά» Προβλήματα

Επιβεβαιώθηκε και από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας η εκτίμηση μας ότι πρόκειται για μια ακόμα εξίσωση Πανεπιστημίων- ΤΕΙ προς τα κάτω. Η συνένωση των δύο ΤΕΙ θα γίνει με συγχωνεύσεις τμημάτων με άσχετο επιστημονικό αντικείμενο, αρκεί να βγαίνουν οι υπολογισμοί ή ακόμα και με ολοκληρωτική κατάργησή τους εάν δεν προκύπτει επιστημονικό ενδιαφέρον. Παραπέρα, η χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου θα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά, οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές θα παραμείνουν. Επιπλέον το πανεπιστήμιο θα ψάχνει πόρους βγάζοντας τηνπραμάτεια του στην αγορά, δηλαδή κατά παραγγελία τμήματα, μεταπτυχιακά και εργαστήρια, που θα δουλεύουν για τις ανάγκες των μονοπωλίων. Οι ανάγκες της περιοχής για επιστημονικό δυναμικό που θα συμβάλει στην αντιπλημμυρική προστασία και την αντισεισμική θωράκιση της περιοχής δε χωράνε στην ατζέντα της επερχόμενης καπιταλιστικής «ανάπτυξης», που θα είναι ανάπτυξη για λίγους. Με λίγα λόγια, ότι δεν πουλά θα κλείνει ή θα ρημάζει!

Στο ίδιο έργο θεατές...

Η απαξίωση των πτυχίων δεν είναι κάτι εντελώς καινούργιο. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά, στην προσπάθειά τους να εναρμονίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία με τις νέες κάθε φορά προτεραιότητες του κεφαλαίου, προχωρούσαν σε μεγαλύτερες ή μικρότερες αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η είσοδος του ιδιωτικού κεφαλαίου στα δημόσια πανεπιστήμια, η ίδρυση και επέκταση των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης, το δυσβάσταχτο κόστος φοίτησης στα Δημόσια Πανεπιστήμια κλπ, διαμορφώνουν ισχυρούς ταξικούς φραγμούς για την πρόσβαση των παιδιών των λαϊκών οικογενειών.

Πτυχία Με αξία, Δουλειά με Δικαιώματα!

Η θέση μας για Ενιαία Ανώτατη εκπαίδευση με αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα μπορεί να διαμορφώσει πανεπιστήμια που υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες. Χωρίς τα μονοπώλια να καθορίζουν τι θα μαθαίνουν οι νέοι επιστήμονες, σε ποιους τομείς θα γίνεται έρευνα, σε μια κοινωνία που θα έχει κριτήριο τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων.

Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στη μέχρι τώρα πείρα που δείχνει με ωμότητα τα αποτελέσματα της πολιτικής της αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των ιδρυμάτων. Το παράδειγμα των μηχανικών αποφοίτων είναι σαν ένα «πάγκος λαϊκής»: Ε.Μ.Π. 700€, ΤΕΙ 584€, ΕΠΑΣ 350-400€ κ.ο.κ Αυτοί είναι οι κουτσουρεμένοι μισθοί που αντιστοιχούν σε κατηγοριοποιημένη γνώση.

Η ανταποδοτικότητα ανοίγει την όρεξη!

Η πολυδιαφημιζόμενη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική αγορά, δε θα γίνει για να υπηρετηθούν τα λαϊκά συμφέροντα, ούτε βεβαίως θα λυθούν τα διαχρονικά προβλήματα της περιοχής, ακριβώς γιατί μέσα από την ανταποδοτική λειτουργία του Πανεπιστημίου θα καθορίζεται ο προσανατολισμός του, τι θα μαθαίνουν οι φοιτητές του. Αυτό ανοίγει την όρεξη επιχειρηματικών ομίλων που θα χρηματοδοτήσουν για να κερδίσουν και μετά πάμε για άλλα!!! Η ζωή ανέδειξε τέτοια παραδείγματα με δεκάδες σχολές και τμήματα που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν για λίγα χρόνια και έπειτα έκλεισαν αφήνοντας τους φοιτητές στο δρόμο και τους απόφοιτους δίχως ούτε τα τυπικά επαγγελματικά δικαιώματα, δηλαδή «πτυχίο για κορνίζα».

Η θέση μας είναι στην όχθη των συμφερόντων του εργαζόμενου λαού!

Το ερώτημα που απευθύνει το Υπουργείο Παιδείας στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας για γνώμες και προτάσεις έχει ένα συγκεκριμένο στόχο: να μετατεθούν λειτουργικές ευθύνες στους Δήμους και να λειτουργήσουν αυτοί ως μεσολαβητές ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και την ...αγορά.

Ο λαός, η νεολαία της Δυτικής Αθήνας πρέπει να κρίνουν τις εξελίξεις αναφορικά με τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με βάση τα συμφέροντα τους. Να παλέψουν για Πανεπιστήμια και Παιδεία συνολικά που θα είναι στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών και όχι της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ