

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β. ΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Μ. ΣΕΛΕΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ**

Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές που εφαρμόζονται από την Ε.Ε και την κυβέρνηση, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν τσακίσει χιλιάδες οικογένειες. Η φτώχεια βαθαίνει και περισσότεροι άνθρωποι κάθε χρόνο δυσκολεύονται να επιβιώσουν και προσπαθούν να τα «βγάλουν πέρα» με ακόμη λιγότερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Ένα μέρος από αυτούς, μάλιστα, κατακυλάει σε συνθήκες πραγματικής εξαθλίωσης.

Η φτώχεια δεν είναι «φυσικό φαινόμενο», με το οποίο τάχα «παλεύει όσο μπορεί» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπως προσπαθεί να το παρουσιάσει. Η φτώχεια είναι σύμφυτη με τον καπιταλισμό και διευρύνεται σε συνθήκες κρίσης.

Η κυβέρνηση προπαγανδίζει πως το λεγόμενο «παράλληλο πρόγραμμα» που ψήφισε πρόσφατα θα «ανακουφίσει» τους πιο φτωχούς. Πρόκειται για ψέμα ολκής! Τα μέτρα και αυτής της κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, είναι τα ψίχουλα και η κοροϊδία του συστήματος απέναντι σε αυτούς που πραγματικά παράγουν τον πλούτο στη χώρα μας.

Μια κρίσιμη πλευρά αυτής της πολιτικής είναι τα «προγράμματα φτώχειας» που αξιοποιούνται για να συμπιεστεί στο ελάχιστο η απαιτητικότητα των λαϊκών νοικοκυριών. Να συρρικνωθεί η κοινωνική πρόνοια και η προστασία της οικογενείας, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως είναι τα ΑΜΕΑ, ως ευθύνη του κράτους και με κρατική χρηματοδότηση, να συρθούν στην εξαθλίωση.

Σε όλες αυτές τις αρνητικές για τον λαό εξελίξεις έρχεται η απόφαση της κυβέρνησης για το πέραςμα της διαχείρισης των προνοιακών επιδομάτων στους Δήμους, παρά το γεγονός ότι είναι σε γνώση της ότι οι Δήμοι στερούνται, πόρων, υπαλλήλων, χώρων υποδοχής των αναπήρων – δικαιούχων και τεχνογνωσίας.

Αυτή η απόφαση γνωρίζουμε ότι **θέλει τους Δήμους τον «πρώτο κόφτη» των προνομιακών επιδομάτων** που ήδη επέρχεται και αποτυπώνεται

στους στόχους του 3^{ου} μνημονίου, όπου προβλέπεται μείωση των προνομιακών δαπανών κατά 900 εκ ευρώ!

Οι διοικήσεις των δήμων Πετρούπολης και Χαϊδαρίου, που έχουν εκλεγεί με τη στήριξη του ΚΚΕ, παλεύουν η πρόνοια να είναι στην ευθύνη του κράτους, αναβαθμισμένη και στην βάση των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας. Ως τέτοια μπορεί και πρέπει να ασκείται μόνο από τις υπηρεσίες του κράτους και με πλήρη χρηματοδότηση.

Με αυτό τον σαφή προσανατολισμό θα προσπαθήσουμε με ευθύνη να ανταποκριθούμε στην ανάγκη αυτής της ευπαθούς μερίδας του πληθυσμού μας, δημιουργώντας υπηρεσίες άμεσης, απρόσκοπτης και ανθρώπινης εξυπηρέτησης.

Καλούμε δε τον λαό μας να μη συμβιβαστεί με την εξαθλίωση και τα ψίχουλα που μοιράζουν σήμερα κράτος, κυβέρνηση, ΕΕ. Να μην αποδεχτούμε ως μέλλον, στο 21^ο αιώνα, τη σακούλα των κοινωνικών παντοπωλείων και των κάθε λογής «εθελοντών».

Διέξοδο από τη φτώχεια μπορεί να δώσει με την οργάνωση της πάλης του ο ίδιος ο λαός, για ανάκτηση των απωλειών και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών, σε σύγκρουση με το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής. Μια πολιτική, που ανεξάρτητα από κυβερνήσεις, είναι πάντα απλόχερη με τις ανάγκες του κεφαλαίου και των επιχειρήσεων και μακριά από τις ανάγκες του λαού.

Απαιτούμε:

- Καμία μείωση των προνομιακών παροχών και επιδομάτων
- Πλήρη στελέχωση με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με επαρκή και σύγχρονο μηχανογραφικό εξοπλισμό, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των δικαιούχων άμεσα και με αξιοπρέπεια.
- Κρατικό δίκτυο υποδομών κοινωνικών εγκαταστάσεων με δωρεάν πλήρεις υπηρεσίες για την οικογένεια, το παιδί, τα άτομα τρίτης ηλικίας, τα ΑμεΑ, χωρίς προϋποθέσεις και εξαιρέσεις.
- Ενίσχυση και κρατική επιχορήγηση ώστε να μην βρεθούμε να παζαρεύουμε με τα ψίχουλα των ταμείων μας το ύψος των ήδη πενιχρών επιδομάτων των αναπήρων.

**ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ**