

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο Δήμος Πετρούπολης δίνει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) καθώς είναι στενά δεμένος με τους όρους διαβίωσης των κατοίκων μας ,και ιδιαίτερα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Το αντικείμενο ειδικότερα της μεταφόρτωσης, της επεξεργασίας και της υγειονομικής ταφής μπορεί να έχει-και έχει- σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον, στο σύνολο των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων του υπόψη τομέα καθώς και στο πενιχρό εισόδημα, της λαϊκής οικογένειας. Έχει ήδη αρνητικές επιπτώσεις από τη συγκέντρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ταφής των αποβλήτων στη Δυτική Αττική για τους κατοίκους της πόλης μας και γενικότερα για τους κατοίκους του Λεκανοπέδιου.

Παίρνουμε επίσης υπόψη, η Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερο βάρος, σε περίοδο όξυνσης της καπιταλιστικής κρίσης και έντασης του ενδομονοπωλιακού ανταγωνισμού, στη διαχείριση των αποβλήτων ως «**πόρων**», που προσφέρονται για την αποδοτική, για τους επιχειρηματικούς ομίλους, επένδυση των συσσωρευμένων και λιμναζόντων κερδών. Τα πρόσφατα κοινοτικά έγγραφα: «*Χάρτης Πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη*», «*Πράσινη Βίβλος για τα πλαστικά απόβλητα*», Πρόταση της Επιτροπής για το 7^ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζουν τη διαχείριση των αποβλήτων. Είναι η ίδια κατεύθυνση, προς την οποία οι κυβερνήσεις εξυπηρετούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου με την καθολική, μέσω των ΣΔΙΤ, ιδιωτικοποίηση της επεξεργασίας και της υγειονομικής ταφής των ΑΣΑ, την επιλογή επικίνδυνων για το περιβάλλον και την υγεία μεθόδων με άξονα τη μεγιστοποίηση των σύμμεικτων αποβλήτων και προοπτική την καύση τους, τη μετατόπιση του αυξημένου κόστους επεξεργασίας των σύμμεικτων στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας, μαζί με το «χαράτσι ταφής», που με βάση το νόμο ισχύει από 1.1.14 και θα αρχίσει να εισπράττεται από 01.01.2016.

Ο Δήμος της Πετρούπολης έχει ως άξονες:

- **Τον αποκλεισμό της ιδιωτικοποίησης.** Την απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζόμενων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Να αποκλεισθεί κάθε διαδικασία για την ανάθεση της κατασκευής και λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων , και ειδικότερα με την μέθοδο των ΣΔΙΤ.

- **Τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων** , την προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, περιλαμβανομένης της κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος, σε συνδυασμό με το δραστικό περιορισμό του ρεύματος των σύμμεικτων ΑΣΑ. **Η διαχείριση των αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί με μείωση**

των παραγόμενων, με ένταση της Ανακύκλωσης ,με Διαλογή στη Πηγή(ΔσΠ) των βιοαποβλήτων και εκτροπή τους από τη ταφή. Τα οφέλη θα αποδίδονται στους Δημότες αποκλειστικά.

✓ Ο Δήμος Πετρούπολης θα αναλάβει δράσεις πρόληψης και εκτροπής των βιοαποβλήτων από τον ΧΥΤΑ της Φυλής. Τα οφέλη θα αποδοθούν στους κατοίκους.

✓ Ο Δήμος Πετρούπολης θα αναλάβει δράσεις για πραγματική Ανακύκλωση. Με ένταση της χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων και αξιοποίηση προς όφελος των κατοίκων. Με διεκδίκηση πόρων και μέσων από τα Συλλογικά Συστήματα.

- Τη δίκαιη και τεκμηριωμένη χωροθέτηση των σχετικών υποδομών με γνωστά από πριν κριτήρια, που θα παίρνουν υπόψη την ισόρροπη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Το πρόβλημα με τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης των αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) δεν είναι μόνο ότι «καρκινοβατούσε για χρόνια» ή ότι ήταν «βαλτωμένος», αλλά ότι έχει διαμορφωθεί με κριτήριο το ποσοστό κέρδους των μεγαλοεπιχειρηματιών και όχι την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, όπως συμβαίνει και τώρα με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας **σύμμεικτων** αποβλήτων όπου προωθούνται και ήδη έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι υποχρέωση του κράτους να διασφαλίσει τη μόνιμη και σταθερή δουλειά των εργαζόμενων στο τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και την απρόσκοπτη και έγκαιρη πληρωμή τους.

Ειδικότερα για τη πόλη μας και τη προστασία της υγείας των κατοίκων:

- Να κλείσει άμεσα και οριστικά ο «ΧΥΤΑ Φυλής», να μετεγκατασταθεί σε κατάλληλη και εκτός Θριασίου θέση ο αποτεφρωτήρας των μολυσματικών, να αρχίσει άμεσα η απορρύπανση και περιβαλλοντική αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, να εκπονηθεί πλήρης επιδημιολογική μελέτη που θα περιλαμβάνει τους κατοίκους και τους μόνιμους εργαζόμενους στη ζώνη επιρροής της ΟΕΔΑ Φυλής - Άνω Λιοσίων σε συνδυασμό (εξαιτίας του φαινομένου της συνέργειας των ρύπων) και με τη λειτουργία των άλλων, υψηλής όχλησης, εγκαταστάσεων που συνωστίζονται στο βεβαρημένο Θριάσιο. Θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες για το συντονισμό των δράσεων μας με τους γειτονικούς Δήμους και τους κατοίκους.

- Να απαγορευθεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή αυτή και οι νέες χωροθετήσεις , να αναζητηθούν εκτός του Θριασίου πεδίου ,χωρίς τον αποκλεισμό και εκτός Αττικής περιοχών, στο πλαίσιο μιας δίκαιης διαπεριφερειακής συνεργασίας-διαδημοτικής συνεργασίας.

- Να δημοσιοποιηθούν άμεσα , ενόψει και του επικείμενου υπερκορεσμού του «ΧΥΤΑ Φυλής», τα σχέδια της Κυβέρνησης και της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ σε σχέση με τη χωροθέτηση του μελλοντικού ΧΥΤΑ. **Οι κάτοικοι της Αττικής πρέπει να γνωρίζουν.**

- Η λειτουργία όλων των βασικών υποδομών της ΟΕΔΑ Φυλής - Άνω Λιοσίων- όπου οδηγούνται τα απόβλητα και της πόλης μας- έχουν εκχωρηθεί από προηγούμενες Διοικήσεις του ΕΔΣΝΑ, το ίδιο και από τη σημερινή, έναντι παχυλών αμοιβών σε γνωστούς επιχειρηματικούς ομίλους. Πρόκειται για το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης/κομποστοποίησης, τον αποτεφρωτήρα των νοσοκομειακών αποβλήτων, τη μονάδα επεξεργασίας των στραγγισμάτων, την εκμετάλλευση του βιοαερίου, ακόμη και το μεγαλύτερο μέρος της διάθεσης των αποβλήτων στο «ΧΥΤΑ Φυλής». Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι το 2012 από το σύνολο των τιμολογηθέντων εξόδων του ΕΔΣΝΑ, χωρίς τα αντισταθμιστικά, ύψους 77,8 εκ. ευρώ (περιλαμβάνεται και η μισθοδοσία των 372 εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ), τα 46,5 εκ. ευρώ (το **60%**) πληρώθηκαν στις τρεις πιο πάνω εργολαβίες, ενώ η ενεργειακή εκμετάλλευση του βιοαερίου (παράγεται Ηλεκτρικό ρεύμα) αποφέρει σημαντικά κέρδη στον ιδιώτη στον οποίο εκχωρήθηκε με μηδαμινό έσοδο για τον ΕΔΣΝΑ ενώ είναι γνωστή η τραγική οικονομική κατάσταση του.(του ΕΔΣΝΑ)

Επισημαίνουμε ότι η επίλυση του προβλήματος της ορθολογικής διαχείρισης των ΑΣΑ, με κριτήριο την ισόρροπη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, δεν είναι θέμα τεχνικό αλλά βαθεία πολιτικό.