

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2014

Το πλαίσιο στο οποίο συζητάμε φέτος τον απολογισμό και τον ισολογισμό του απερχόμενου έτους, είναι ακόμη πιο αντιδραστικό και ασφυκτικό για τους χιλιάδες άνεργους, τους χαμηλόμισθους, συνολικά για τον λαό της πόλης.

Εξάλλου, οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των οδηγιών της Ε.Ε και της κυβερνητικής πολιτικής, από τις οποίες καθορίζεται το νομικό πλαίσιο και το περιεχόμενο της Τοπικής Διοίκησης, κατ' επέκταση και τα οικονομικά της, είναι ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα.

Παρά τις κατευθύνσεις που έχουν υλοποιηθεί, οι οποίες έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με την δραματική περικοπή των κρατικών δαπανών προς τους Δήμους, κάτι που αποτελεί βασική κατεύθυνση προκειμένου να περάσουν Υπηρεσίες των ΟΤΑ στα χέρια των ιδιωτών, για το απερχόμενο έτος, με βάση και την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, ο Δήμος παρουσιάζει μία γενική ικανοποιητική οικονομική κατάσταση.

- Τα **χρηματικά διαθέσιμα** υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που έχει ο Δήμος, παρά το γεγονός ότι τα διαθέσιμα παρουσιάζουν μείωση.
- Οι **βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** στη χρήση 2014 είναι ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με το 2013, με κύρια την αύξηση υποχρεώσεων προς στους προμηθευτές, κάτι που οφείλεται στην ταμειακή δυσχέρεια που παρουσιάζουν τα οικονομικά του Δήμου.
- Οι **συνολικές υποχρεώσεις** του Δήμου είναι μειωμένες κατά 108.205,5 ευρώ και βέβαια η κύρια οφειλή εξακολουθεί να είναι τα δάνεια. Γι' αυτό, εξάλλου το προηγούμενο διάστημα προχωρήσαμε στην αναχρηματοδότηση των συναφθέντων δανείων του Τ.Π και Δ., προκειμένου να μειώσουμε τις δαπάνες με συνέπεια να αυξηθεί η ρευστότητα του Δήμου.
- Προκύπτει **μείωση των εσόδων** -5,26%, κάτι που αντικειμενικά οφείλεται στην μείωση της εισροής των εσόδων από φόρους και τέλη, αφού ο λαός, λόγω των πολιτικών που υλοποιούνται, αδυνατεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, κυρίως όμως οφείλεται στην μείωση των επιχορηγήσεων.
- Στα **έξοδα, επίσης προκύπτει μείωση** -5,78%, που οφείλεται μεταξύ άλλων στην μείωση των αμοιβών των υπαλλήλων και κατ' επέκταση των εργοδοτικών εισφορών.
- Το **αποτέλεσμα στον ισολογισμό** του Δήμου για τη χρήση 2014 παρουσιάζει ένα μικρό πλεόνασμα της τάξης των 62.988,3 ευρώ και ως εκ τούτου μειώνει το έλλειμμα των παρελθόντων ετών στα 2.047.046,98 ευρώ.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Δήμος από το 2005 μέχρι σήμερα παρουσίασε πλεόνασμα άλλες δύο φορές. Το 2005 πλεόνασμα της τάξης των 32.587, και το 2009 πλεόνασμα 1 εκατ., λόγω μάλιστα μία πρόσθετης επιχορήγησης της τότε κυβέρνησης. Φυσικά, αναφερόμαστε σε χρονιές που η οικονομική κρίση δεν είχε εκδηλωθεί ή ήταν στις απαρχές της, με άλλες δηλαδή κρατικές χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις, με περισσότερο προσωπικό κτλ.

Ο ισολογισμός του 2014 με δύο λόγια κινείται στα ίδια επίπεδα με αυτόν του 2013, ενώ η κύρια διαφοροποίηση προκύπτει στην μείωση της τακτικής επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παρά το γεγονός ότι ο ισολογισμός για το 2014 κλείνει θετικά, δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. **Αφενός, γιατί υπάρχουν στοιχεία στον ισολογισμό, όπως η μείωση των χρηματικών διαθεσίμων, το υπόλοιπο των δανείων, η μείωση των επιχορηγήσεων, που αναμφισβήτητα δεν προμηνύουν μία θετική οικονομική πορεία.** Αφετέρου, γιατί οι κατευθύνσεις, η πολιτική που υλοποιούνται και τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν πρόσφατα βάζουν κυριολεκτικά την ταφόπλακα στα οικονομικά των Δήμων κάνοντας την κατάσταση στους ίδιους τους Δήμους και κατ' επέκταση στο λαό ακόμη δυσκολότερη.

Η κρατική χρηματοδότηση που πλέον δίνεται με μεγάλες καθυστερήσεις είναι ως γνωστών πετσοκομμένη πάνω από το μισό, ποσά από το κράτος δεν αποδίδονται καν, αντιθέτως όλες οι υποχρεώσεις των ΟΤΑ προς το κράτος παραμένουν και εφαρμόζονται κι άλλες, όπως ο φόρος εισοδήματος. Τα μόνα εργαλεία που δίνει το κράτος είναι η αύξηση της ανταποδοτικότητας με την επιβολή αυξήσεων σε φόρους και τέλη, οι κατασχέσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις δομών και δράσεων, με πιο πρόσφατο το παράδειγμα στον Δήμο Αμαρουσίου.

Μέτρα που συνεπάγονται πρόσθετα βάρη σε αυτά που έχει ήδη φορτωθεί ο λαός όλα αυτά τα χρόνια και αυτό γιατί μόνο έτσι μπορούν να ανακτηθούν οι απώλειες σε ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων που επέφερε η καπιταλιστική κρίση.

Το βασικό συμπέρασμα για εμάς, μέσα από το οποίο αναδεικνύεται η πολιτική μας είναι ότι τα έσοδα δεν προέρχονται ούτε από υψηλά δημοτικά τέλη, ούτε από ακριβές συνδρομές στις δράσεις Πολιτισμού και Αθλητισμού, ούτε από τα μηδενικά τροφεία των Παιδικών σταθμών. Με λίγα λόγια η πηγή εσόδων μας δεν βασίζεται στο χαράτσωμα του πετρουπολιώτικου λαού.

Ως Διοίκηση θα συνεχίσουμε να κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας στο λαό της Πετρούπολης, ότι μέσα σε αυτά τα ασφυκτικά πλαίσια, θα κάνουμε τα ανθρωπίνως δυνατά και ο Δήμος θα σταθεί αρωγός σε διεκδικήσεις για πλευρές της καθημερινής ζωής της λαϊκής οικογένειας.

Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών και εμποδίων που μας βάζει η αντιλαϊκή πολιτική, γι' αυτό και αναδεικνύεται η ανάγκη δράσης όλου του λαού να αγωνιστεί προκειμένου να αμβλύνουν τα χτυπήματα της λεηλασίας σε βάρος τους και προκειμένου να ανοίξει τον δρόμο για φιλολαϊκή διέξοδο προς όφελός του.

*Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Ανθή Ζορμπά*