

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:

Σε ποιο γενικό πλαίσιο εντάσσεται ο προϋπολογισμός του Δήμου: Αρχικά και δεδομένου ότι οι προϋπολογισμοί των Δήμων εντάσσονται στα ασφυκτικά πλαίσια της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και της Ε.Ε, και αποτελούν κομμάτι του **κρατικού προϋπολογισμού**, θέλουμε να αναφέρουμε δύο στοιχεία από αυτόν:

- **Τα φορολογικά έσοδα** για το 2015 παρουσιάζουν μια αύξηση κατά 1,7 δισ. Ευρώ, η οποία στα πλαίσια του φορολογικού συστήματος, θα επιβαρύνει τα λαϊκά εισοδήματα.
- **Για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών δαπανών** η κυβέρνηση διαθέτει 13,9 δισ. ευρώ, δηλαδή προχωράει σε περαιτέρω μείωση των κοινωνικών δαπανών κατά 460 εκ. ευρώ.

Αναφέρουμε τα δύο αυτά στοιχεία γιατί από αυτά προκύπτει το συμπέρασμα, ότι ο κρατικός προϋπολογισμός (σαν εργαλείο αναδιανομής υπέρ του κεφαλαίου) στοχεύει στη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής και στην επιτάχυνση της **δημιουργίας ενός ακόμα πιο ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος**. Η αντιλαϊκή πολιτική, λοιπόν, θα συνεχιστεί, στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. **Θα εξακολουθήσει να ζημιώνεται η λαϊκή οικογένεια που διαχρονικά οι κυβερνήσεις την αντιμετωπίζουν ως το μόνιμο υποζύγιο, που στερείται υπηρεσίες που δικαιούται να τις απολαμβάνει δωρεάν από το κράτος,**

Σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι Δήμοι: Συζητάμε σήμερα τον Προϋπολογισμό με δεδομένες τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών και υποδομών, τις περικοπές στη χρηματοδότηση, τις αυξήσεις φόρων και τελών, και την απαγόρευση πρόσληψης προσωπικού. Μία πολιτική που αφενός δεν έχει να κάνει μόνο με τα μνημόνια, αλλά με το σύνολο της πολιτικής με της Ε.Ε, αφετέρου μία πολιτική που καμία σχέση δεν έχει με τις λαϊκές ανάγκες.

Οι εντολές που έχουν δοθεί στους Δήμους, με βάση και το Μεσοπρόθεσμο, είναι οι εξής:

- **Πρώτον, εξορθολογισμός και συγκράτηση του λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών** της Τοπικής Διοίκησης. Να διατεθούν λιγότερα χρήματα μεταξύ άλλων σε δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης, προμήθειες κτλ. Οι δε πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια και υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης αυτών από τις αναμενόμενες εισπράξεις του δήμου. Περιορισμός, δηλ, το όποιου κοινωνικού έργου παρέχουν οι Δήμοι.
- **Δεύτερον, το ζήτημα της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των ιδίων εσόδων.** Η πολιτική, δηλ, που έχει φέρει σε οικονομικό αδιέξοδο τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τώρα τα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο στην προσπάθεια της κυβέρνησης για την οριστική απαλλαγή του κράτους από την χρηματοδότηση της Τοπικής Διοίκησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος μας καλείται να συντάξει, και εμείς σαν Συμβούλιο να ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2015. Καταθέτουμε, λοιπόν, σήμερα έναν προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μπορεί πρώτα και κύρια ο Δήμος να λειτουργήσει. Φυσικά, ο προϋπολογισμός δεν είναι ένα απλό λογιστικό φύλλο, όπου καταγράφονται έσοδα και έξοδα. Αποτελεί σε έναν βαθμό έκφραση μιας πολιτικής.

Και λέμε σε έναν βαθμό για τους εξής λόγους:

- γιατί αποδεικνύεται καθημερινά ότι σήμερα ιδιαίτερα ο αυτοδιοικητικός χαρακτήρας των Δήμων δεν υφίσταται. Η ακύρωση της απαλλαγής των δημοτικών τελών για τους μακροχρόνια ανέργους από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ή οι ένα σωρό ελεγκτικοί μηχανισμοί που οι Δήμοι υπόκεινται είναι ατράνταχτα παραδείγματα.
- γιατί στον προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου

Εσωτερικών και ελέγχεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αντικειμενικά, δεν μας επιτρέπεται να εκφραστεί στο 100% η πολιτική μας. Άλλωστε, δεν έχουμε καμία πρόθεση να υπηρετήσουμε το υπάρχον σύστημα, αλλά να το ανατρέψουμε. Αγωνιζόμαστε π.χ για την κατάργηση κάθε είδους φορολογίας. Παρ' όλα αυτά μας υποχρεώνουν να έχουμε ανταποδοτικά τέλη. Η διατήρησή τους, όμως, σε πολύ χαμηλά επίπεδα αποτελεί για εμάς στην πράξη ανακούφιση για τον λαό.

Συγκεκριμένα για τον Προϋπολογισμό του Δήμου: Από το 2009 μέχρι σήμερα οι ΚΑΠ είναι μειωμένοι κατά 60% (2014: 245.680 – 2013: 599.700 ΚΑΠ για επενδύσεις). Η ΣΑΤΑ είναι μειωμένη κατά 53% σε σχέση με το 2013. Τα έσοδα του Δήμου από τα ανταποδοτικά τέλη, επίσης, είναι μειωμένα, κάτι που φυσικά είναι αποτέλεσμα των ανείσπρακτων λογαριασμών της ΔΕΗ, απόρροια, δηλ, της πολιτικής της συγκυβέρνησης, από την άλλη, όμως, τα χαμηλά έσοδα είναι και αποτέλεσμα της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί ο Δήμος, με την απαλλαγή π.χ των ευπαθών ομάδων.

Είναι βέβαια γεγονός, ότι μέχρι σήμερα, ο Δήμος, παρά τη μεγάλη μείωση εσόδων του, μπορεί και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν, τόσο για το τρέχον, όσο και για τα παρελθόντα οικονομικά έτη.

Που ρίχνουμε το βάρος ως Διοίκηση: προτεραιότητα μας εξακολουθεί να είναι η **ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ**. Παρά το γεγονός ότι φέτος συντάσσουμε έναν Προϋπολογισμό μειωμένο περίπου κατά 3.000.000,00 ευρώ, συγκριτικά με τον περσινό, δεν έχει επηρεαστεί στο απειροελάχιστο η Κοινωνική Πολιτική. Συγκεκριμένα οι Κ.Α. **για τους απόρους και για τις διατακτικές** είναι αυξημένοι σε σχέση με το 2014. Παρ' όλα αυτά η κοινωνική πολιτική δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο Κ.Α. Φαίνεται στο σύνολο του Προϋπολογισμού. **Στους Κ.Α των δράσεων Πολιτισμού – Αθλητισμού**, με τις ενδεικτικές συνδρομές που έχουμε, το ποσό είναι ελάχιστα αυξημένο (30.000), πράγμα που συμβαίνει επειδή αυξήθηκαν κατά πολύ οι εγγραφές και όχι επειδή χαρατσώνουμε τον λαό της πόλης. **Στα Ανταποδοτικά τέλη**, δεν υπάρχει καμία αύξηση. Ειδικά όταν οι κατευθύνσεις της κυβέρνησης είναι τα έσοδα των δήμων να αποτελούνται στο 70% από την τοπική φορολογία και στο 30% από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), **στην Πετρούπολη, με τις πολιτικές κατευθύνσεις αυτής της Δημοτικής Αρχής, η αναλογία αυτή είναι ακριβώς η αντίστροφη**. Αυτό για εμάς είναι η απόδειξη της κοινωνικής πολιτικής και η σύγκρουση με τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχοντας στα χέρια μας τη Διοίκηση του Δήμου, και ιδιαίτερα μέσα στο ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο, ότι τα βασικά ζητήματα που ταλαιπωρούν τα λαϊκά σπίτια, η ανεργία, οι απολύσεις, η κακοπληρωμένη εργασία, στα πλαίσια αυτού του συστήματος, δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Εξάλλου, ποιος ομοϊδεάτης της αντιπολίτευσης που είναι Διοίκηση σε άλλο Δήμο, τα έχει λύσει; Ή μήπως έχει κάποιος την αυταπάτη ότι και με ένα πλεονασματικό προϋπολογισμό στο Δήμο μας, η ανεργία θα μπορούσε να εξαλειφθεί;

Υπάρχει έστω κι ένας δήμος που μπορεί να παρακάμψει το πλαίσιο αυτής της πολιτικής και εξουσίας: Εμείς απαντάμε όχι. Μπορείς να αντισταθείς, να διεκδικήσεις και να πάρεις κάποιες ανάσες για το λαό, σε συνδυασμό με την κινητοποίηση του ίδιου του λαού. Αλλά, για να παρακάμψεις το αντιδραστικό πλαίσιο που διέπει την Τοπική Διοίκηση πρέπει να ανατρέψεις την πολιτική και την εξουσία του κεφαλαίου. Αλλιώς καλλιεργείς αυταπάτες στον κόσμο.

Το ζήτημα, για παράδειγμα, με το παρατηρητήριο, το οποίο αποτελεί οδηγία της Ε.Ε, και για το αν γίνεται ή όχι να στείλουμε τα προσχέδια των Προϋπολογισμών. Εμείς, σαν Δήμος, ακολουθήσαμε τη διαδικασία, όπως κάνανε και όλοι οι Δήμοι. Υποχρεούμαστε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία, αλλιώς δεν μπορεί κανένας Δήμος να ψηφίσει και να εφαρμόσει τον Προϋπολογισμό του. Βέβαια, πρέπει να θυμίσουμε, ιδιαίτερα σε όσους μας κατηγορούν ότι ακολουθούμε ρητά τις εντολές του Παρατηρητηρίου, ότι το Παρατηρητήριο που θεσπίστηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στα τέλη του 2012, στην ουσία είχε προαναγγελθεί με το νόμο «Καλλικράτης», που προέβλεπε τον περίφημο μηχανισμό εξυγίανσης. Τότε, όμως, όσοι σήμερα εμφανίζονται να αντιδρούν, αποθέωναν τον «Καλλικράτη» και μιλούσαν για νέα μεγάλη και ιστορική μεταρρύθμιση στο χώρο της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης.

Έχουμε εκλεγεί με σαφείς δεσμεύσεις στο λαό μας. Μέσα από τη διαχείριση που κάνουμε, προσπαθούμε για την όποια ταξική αναπροσαρμογή, προκειμένου η λαϊκή οικογένεια στην Πετρούπολη, σε μικρό ή σε πιο μεγάλο βαθμό, να ανακουφιστεί από τις επιπτώσεις της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης. Εντός του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, όμως η χώρα θα βρίσκεται σε καθεστώς μόνιμης επιτήρησης και αντιλαϊκών μνημονίων διαρκείας. Για εμάς είναι καθαρό, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε καθαρό, και στον κόσμο, ότι και στην περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ο λαός θα ζει σε συνθήκες φτώχειας. Ότι μέσα στην Ε.Ε, με τα μονοπώλια να κυριαρχούν, δεν υπάρχει διέξοδος για το λαό, παρά μόνο στην επιλογή της αποδέσμευσης, με κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων και την εξουσία στα χέρια του ίδιου του λαού, για να μπορεί να επιβάλει τη δική του λαϊκή οικονομία.

Το πλαίσιο πάλης: Για εμάς η ανυπακοή δεν βρίσκεται μόνο και κυρίως, δηλ, στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και στους τοίχους του Δημαρχείου. Η σύγκρουση για εμάς βρίσκεται στο να συνεχίζουμε να βάζουμε εμπόδια στην άσκηση της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης, διεκδικώντας μαζί με το εργατικό - λαϊκό κίνημα, λύσεις στα εκρηκτικά λαϊκά προβλήματα. Αγωνιζόμαστε για:

- πλήρη κρατική χρηματοδότηση, που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των δήμων,
- κατάργηση της θεσμοθέτησης της «οικονομικής αυτοτέλειας» των δήμων και του Οικονομικού Παρατηρητηρίου,
- ουσιαστική ελάφρυνση και ρύθμιση παλαιών οφειλών για τα λαϊκά στρώματα και τους μικροεπαγγελματίες, πάγωμα των κατασχέσεων και πλειστηριασμών που έχουν εκδοθεί από τους δήμους,
- μείωση των ανταποδοτικών τελών, με στόχο την κατάργηση τους, για τα λαϊκά στρώματα και τα μικρομάγαζα,
- ολοκληρωμένη λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ, χωρίς ΣΔΙΤ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΜΚΟ με εργαζόμενους με σταθερή δουλειά, με μισθούς και δικαιώματα, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες τους.